

Maarten van Buuren is een persoonlijk en uitdagend essayist die zijn denkwerk verricht op het snijpunt van filosofie, literatuur en beeldende kunst. *De innerlijke ervaring* is de neerslag van zijn onderzoek naar de essentie van de moderne mystieke of extatische ervaring, Zijn fascinatie voor de menselijke ervaring na de dood van God en voor de schoonheid van het onvolmaakte zijn krachtige motieven in zijn essays. Deze *essays over waarneming, beeld en geheugen* bieden een schitterende, panoramische beschrijving van de aard en de werking van de innerlijke ervaring.

Maarten van Buuren is een vruchtbaar schrijver, en een veelzijdig vertaler van onder anderen Émil Cioran (*Bestaan als verleiding*), Paul Valéry (*De macht van de afwezigheid*), François de La Rochefoucauld (*Maximen*). Hij is hoogleeraar moderne Franse letterkunde te Utrecht, van hem is een zevendelige CD-reeks verschenen met hoorcolleges over *Op zoek naar de verloren tijd* van Marcel Proust.