

Inleiding	9
<i>Tactiek en strategie</i>	
1 Ach, maar al te menselijk	15
<i>Moet de politiek gelukkig maken?</i>	
2 Als ik de liefde niet heb...	39
<i>Kan het leven goed zijn?</i>	
3 De geboorte van de sterfelijke God	63
<i>Maakt Leviathan de liefde kapot?</i>	
4 Van het begin af aan een maatschappij opbouwen	87
<i>Heeft de utopie nog toekomst?</i>	
5 Deze werkplaats waarin men idealen fabriceert	113
<i>Wat hebben we aan idealisme?</i>	
6 Zelfs op de hoogste troon ter wereld	139
<i>Welke leiders zullen we volgen?</i>	
Epiloog	163
<i>Veel eerder vroeger dan later...</i>	
Dankwoord	167
Noten	169