

Uit *Brief aan een gelukzoeker*: 'U bent de ware liberaal, de ware socialist, de ware humanist en gelovige en verlichte vooruitgangsdinker. U bent een individu met een eigen waardigheid en een eigen geweten, u durft het loodzware en pijnlijke geluk van die gaven te dragen. En wij, wij zijn de gelukzoekers die net als Faust ons hart, onze diepste verlangens en schuldgevoelens hebben verkocht aan werk dat ons beloofde vrij en gelukkig te maken, maar het tegenovergestelde doet. Kochten wij ooit uw grond voor een handvol waardeloze kraaltjes en spiegeltjes (uw voorvaderen waren zo stom daarin te trappen!), thans houdt u ons een spiegel voor. Mogen wij ons die ene kleine vrijheid permitteren het ding aan diggelen te gooien? Net als de stiefmoeder van Sneeuwitje zijn wij, alleen wij, de mooisten van ons land. Wat zeg ik? 'Van de wereld. Verstoort die laatste kinderlijke illusie die ons rest maar niet.'

**Désanne van Brederode (1970)**

studeerde filosofie. Zij schreef de romans *Ave verum corpus: Gegroet waarlijk lichaam* (1994), *Mensen met een hobby* (2001), *Het opstaan* (2004) en *Hart in hart* (2007), alsmede het 'zomerdagboek' *Barsten* (2005) en de essays *Stiller leven* (1998) en *Modern dédain* (2006). Sinds het voorjaar van 2006 is zij columniste in het politieke televisieprogramma *Buitenhof*.