

Voorwoord 9

- 1 Hoofdbrekens 19
- 2 Wat het hoofd zoal afscheidt 35

Eerste expliciet filosofische uitweiding:

Mijn hoofd zijn 67

- 3 Het hoofd ontwaakt 73
- 4 Ademtocht: de ademhaling en al haar varianten 89
- 5 Communiceren met lucht 115

Tweede expliciet filosofische uitweiding:

Vreugde en verdriet van mijn hoofd 125

- 6 Communiceren zonder lucht 129
- 7 Aantekeningen over het roodwangige dier:
de geologie van het blozen 145
- 8 De uitkijktoren 161
- 9 De sensorische ruimte 191

Derde expliciet filosofische uitweiding:

Je hoofd hebben en gebruiken 217

- 10 In en uit het hoofd: eten, braken en roken 223
- 11 De koppen bij elkaar: zoenen 239
- 12 Onze hoofdtooi 249

*Vierde expliciet filosofische uitweiding: De zorg voor mijn
hoofd 261*

- 13 Midden in de strijd 265
- 14 Wegkwijnen 275

Laatste expliciet filosofische uitweiding:

Je hoofd kennen (en niet kennen) 299

- 15 Het hoofd en de wereld 303
- 16 Het denkende hoofd 319

Epiloog: afscheid 335

Noten 339

Register 361

Dankbetuiging 368