

Wie ben ik? Wat kan ik? Wat voel ik? De tijdschriften-en-boekenindustrie tiert welig op deze vragen. Maar het samenstellen van lijstjes over jezelf kan tot in het oneindige doorgaan, want jezelf zul je niet vinden. In *Waarom we onszelf zoeken maar niet vinden* maakt Coen Simon korte metten met de heersende zelfhulpcultuur, die zich inmiddels in alle uithoeken van onze samenleving heeft genesteld. Iedereen zijn eigen feestje, zijn eigen mening, zijn eigen lichaam, zijn eigen leven en zelfs zijn eigen dood. Simon analyseert niet alleen scherp hoe egocultuur leidt tot massacultuur en veel levenskunst tot schaamteloosheid, hij biedt ook een uitweg: geef je over aan het ritme van de wereld en word wie je bent! *Waarom we onszelf zoeken maar niet vinden* is de beste zelfhulp voor narcisten.

Coen Simon (1972) is filosoof en publicist HIJ publiceert in dagblad *Trouw*, *NRC Handelsblad* en *Filosofie Magazine* Van hem verschenen onder meer *Kijk de mens* (2006), *Met Kant aan het strand* (2006), *Lachen om niets* (2007) en *Sartre en De Beauvoir in een twijfeljaar* (2008) Het weekblad *Elsevier* noemde hem als representant van de nieuwe 'generatie jonge filosofen'

Over *Kijk de mens*
'Een adembenemende stijl'
TROUW

'De wijsbegeerte blijkt wel degelijk een handreiking te kunnen bieden op het terrein van dansen, rouwen, wildplassen, zoenen, begroeten, en geeft uitsluitel inzake kleding, huwelijk en omgang met een ex ' HP/DE TIJD

Over *Lachen om niets*
'De leukste verrassing van de Boekenweek '
NRC HANDELSBLAD

www.uitgeverijprometheus.nl