

*De Oudheid vervaagt*

## **Christelijke hedonisten**

### **EERSTE PERIODE 17**

*De gemeenschap der ketterse heiligen*

De sektarische bende • De logica van de overwinnaars • Encratis-  
me en losbandigheid • De vreugde van de pneumatologie • Pom-  
poenen, meloenen en komkommers • Libidineuze cijfers en ac-  
tieve aantallen • De gnosis knipt en plakt • De val in de tijd

#### I. SIMON DE TOVENAAR 40

*en 'de genade'* De vliegende filosoof\* Zijn naaste  
liefhebben... in bed

#### II. BASILIDES 46

*en 'de losbandigheid'*  
De sardonische lach van Jezus • Overtuiging van onverschillig-  
heid

#### III. VALENTINUS 50

*en 'het uitverkoren zaad'*  
Loflied op de pneumatici • Het uitverkoren zaad

#### IV. CARPOCRATES 53

*en 'de liefde'*  
Libidineuze reïncarnaties • Filosofische orgiën

#### v. EPIFANES 56

*en het 'onweerstaanbare verlangen'*  
Een gnostische Rimbaud

#### VI. CERINTHUS 58

*en 'de bevrediging van de buik'*  
Hedonistische Jezus

#### VII. MARCUS 60

*en de 'elegante vrouwen'*  
Tussen lepel en mond

#### VIII NIKOLAUS 61

*en 'het teugelloze leven'*  
Voorliefde voor anderen • Foetuspaté • Vervagend gnosticisme

### **TWEEDE PERIODE 67**

*Middeleeuwse helderheid*

De derde plaag • Middeleeuwse helderheid • Onvindbare wortels  
• De geest van vrijheid

**IX. AMALRIK VAN BENA 1%**

*en de 'heiligverklaring van het gewone leven*

Al verlost... • De mens is God • Allegorieën decoderen • Een  
middeleeuwse gnosis • De christelijke afkeer

**X. WILLEM CORNELISZON VAN ANTWERPEN 85**

*en de 'zonde tegen de natuur'*

Genade door armoede • Vrij beschikken over het eigen geslacht

**XI. BENTIVENGA VAN GUBBIO 87**

*en de 'verachtelijke bezigheid'* De Heilige en de

aartsketter • Onberispelijk en apathisch

**XII. WALTER VAN HOLLAND 90**

*en de 'opperste vrijheid'*

Adamskostuums.

**XIII. JAN VAN BRNO 92**

*en het 'integrale nihilisme'*

Een middeleeuwse De Sade • Traditie van de Vrije Geest •  
Moord, een van de schone kunsten...

**XIV. HEDWIGE VAN BRATISLAVA 97**

*en de 'subtiële geest'*

Libertijnse begijnen • Scherpe geest door ascese

**XV. JOHANNES HARTMANN VAN AMTMANSTETT 101**

*en de 'ware zaligheid'*

De onschuld van het worden • Nieuwe voorlopers van de Sade

**XVI. WILLEM VAN HILDERVISSEM VAN MECHELEN 104**

*en de 'vreugde van het paradijs'*

Eros en Thanatos zijn terug • Een Belgisch tantrisme

**XVII. ELIGIUS PRUYSTINCK 107**

*en de 'epicurische manier van doen'*

Hervorming tegenover revolutie • De hedonistische categorische  
imperatief

**XVIII. QUINTIN THIERRY 110**

*en 'de vrijheid van het lichaam*

De geest tegenover de letter

## DERDE PERIODE 113

### *Epicurisch christendom*

Maar waar zijn de epicuristen gebleven? • Het woord lasterlijk •  
Op weg naar helderheid

## XIX. LORENZO VALLA 124

### *en 'de wellust'*

En toen kwam Valla • Temperament, onstuimigheid en karakter  
• Valsheid in geschrifte • Tegen de kerk, vóór de waarheid • Over  
de christelijke onwetendheid • Het bestaan van God tegenover  
de vrijheid van de mens • Een christelijk hedonisme... • Eerlijk  
heid van de wellust, en andersom • Een epicurisch christendom  
dus... • Een bijzondere Tuin

## XX. MARSILIO FICINO 145

### *en het 'contemplatieve genot'*

Marsilio Ficino verbrandt Lucretius en loopt warm voor hem •  
Het contemplatieve genot • Loflied op de dooier

## XXI. ERASMUS 150

### *en het 'eerlijke genot'* De wijze zothed van Erasmus •

Ironisch en brutaal maar christen  
• Christelijke Epicurus! • Christus in de Tuin • Een transcenden  
tale tuinbouw • De stille taal der dingen • Natuur en namaak •  
Symbolische architectuur • Hedonistische gastvrijheid • Het  
woord en het vlees • Vriendschap met zichzelf sluiten • Chris  
telijke Epicurus en epicurische Christus

## XXII. MONTAIGNE 169

### *en 'omgaan met genot'*

Fysiek van zijn metafysica • Herinneringen van een man zonder  
geheugen • Zichzelf vreemd zijn • De bekering tot het hedonis  
me • Voor wie is dit boek? • Op schrift gestelde, gesproken woor  
den • Boekenhaat van de boekenmaker • De luchtige substantie  
van de stem • Een dode taal op de lippen • Toegang tot de Essays  
zelf\* Uitwerpselen, broddelwerk en mengelmoes • De klassieken  
plunderen • Socrates tegen Plato uitspelen • Diogenes en Co. •  
Een epicurisch stoïcisme • Kwezelachtig inkapselen • Het ex-voto  
van de filosoof\* Een christelijk epicurisme • Niet geliefd bij de  
paus • Een haas zonder vacht en botten • Nadenken over de rivier  
• De zintuigen en het woord • Autobiografie van de wereld  
• Een existentiële hapax • Diëtetiek van het lichaam • Een duister  
epicentrum • Een druppel vloeistof» De divan van de Essays •  
Bestaan om te sterven • Filosoferen is leren te leven • Sterven en  
moeten sterven • Afkeer van pijn • Genot van kannibalen • Een  
huwelijk tussen wellust en kameraadschap • Op weg naar Epicu  
rus • Drie filosofische apen • Duistere hartstochten afwenden •

Lichaamscultuur • Het valse ideaal van de vriendschap • Meer  
voud van het woord vriend • Zoenen met de smaak van een snor  
• Met vrouwen, voor hen • Omgang met vrouwen • Het roem  
rijke meesterwerk • De dood van de wijze • De twee lichamen  
van Montaigne • De toekomst van de Essays • Descartes mon-  
taignist? • Pascal, nutteloos en onzeker • Genealogie van een al-  
ternatief denken • Karakter van Marie de Gournay • De libertijn  
se toekomst van Montaigne • De odyssee van een bibliotheek •  
Theorie over selectief lezen

Bibliografie 269

Chronologie 279

Namenregister 285