

ALGEMENE INLEIDING II

Geschiedschrijving, een krijgskunst

Geschiedschrijving is krijgskunde • Leugens zonder auteurs •
Geschiedschrijving der overwinnaars • Geschiedenis van een
tegengeschiedenis • Het magisch denken afschaffen • Het princi-
pe van Alpheus

INTRODUCTIE 23

Over sterren wolken

Genealogische archeologie • Spelen met context • De logica van
de overwinnaars

Antieke wijsgeren

EERSTE PERIODE

Sporen van atomen in een straal licht: het materialisme van Abdera

I. LEUCIPPUS 35

en de 'authentieke vreugde'

Uit de vroegste tijden • Fictie, vrouw, filosoof? • Werkelijkheid
van schijnbeelden • Ethiek van de authentieke vreugde

II. DEMOCRITUS 44

en 'het genieten van zichzelf'

Abusievelijk presocratisch • Onder het juk van de overwinnaars •
Democritus verbranden? • De geur van maagden • Atomistische
anekdotes • Epifanie van het materiële lichaam • Genieten van
jezelf • Hedonistische strategieën • Tijd voor de lach...

III. HIPPARCHUS 65

en 'een zo aangenaam mogelijk leven'

Een atypische volgeling • Hedonistisch vademecum

IV. ANAXARCHUS 10

en de 'genotzuchtige aard'

De man die zijn tong afbeet • De gelukzalige filosoof

TWEDE PERIODE

Therapeutisch gebruik van het woord: de sofistiek bij Antiphon

v. ANTIPHON 75

en de 'kunst te ontsnappen aan ellende'

Genoegdoening voor de sofisten • De antithese van Socrates • De
uitvinding van de psychoanalyse • Vijand van de wet • Anarchis-
tisch hedonisme • Afrekenen met de barbaren

DERDE PERIODE

De uitvinding van het genot: de uitzinnige vreugde van Aristippus van Cyrene

vi. ARISTIPPUS 91

en 'het prikkelende lustgevoel'

De filosoof met de jurk • De subversieve driehoek • Met parfum op over de agora • Ludiek, polemiserend en komisch • Souteneur van de wijsheid? • Alle banden knellen • Gelukkig is hij die net als Odysseus... • Het genot van Aristippus • Bewust genieten • Bestaan de cyrenaïci wel?

VIERDE PERIODE

Genot van de verdwenen begeerte: de cynici

vii. DIOGENES 115

en 'het genot van het filosoferen'

Het blaffende concept • Lofrede op de masturberende vis • Een kannibaals materialisme • Genot van het hebben, genot van het zijn

VIJFDE PERIODE

Gered door de polemiek: drie hedonistische musketiers

viii. PHILEBUS 127

en een 'gelukkig leven'

Vechter en dramaturg • De vermoorde hedonist • Meer dan een karikatuur • Een pamflet in toneelkostuum • Afranseling van een zondebok

ix. EUDOXUS 137

en 'het object dat door allen wordt begeerd'

Een heterodoxe leerling van Plato • Een hedonistisch platonist! • Magere buit in de filosofische weitas

x. PRODICUS 142

en 'de gelukzaligheid'

De kans van de 'Y' • Onder dierenhuiden • Het misverstand van een goede naam • Kiezen tussen twee vrouwen

ZESDE PERIODE

In het teken van het zwijn: het Grieks-Romeins epicurisme

xi. EPICURUS 153

en 'het ultieme genot'

De fysiologie van de filosofie • Beroerde tijd, beroerde reputatie • Een beestachtige filosofie? • Vier, dat wil zeggen drie of zeven • Zielenheil door een atomistische aanpak • De dood van de dood •

Heilig zijn de ingedutte goden! • Een goed gebruik van smart • Dieet en berekening van het genot • Genot van het ascetisch hedonisme • Een utilitaristische en pragmatische bedachtzaamheid • Kinetisch, dynamisch, katastematisch? • De ziel is het lichaam, en vice versa • Een voorstelling van het filosofische leven • De Tuin, een Anti-Staat van Plato • Invloed van het hedonistisch contract

XII. PHILODEMUS VAN GADARA 196

en de 'hedonistische gemeenschap'

Een voortreffelijke ramp • De architect, de mecenas en de filosoof • Een epicurisme ver van Epicurus • Lof voor het filosofische leven • Zijn meesterwerk? De dagindeling • Dolce vita • Constructie van het Campaanse epicurisme • Het temmen van de dood • Habilitatie van de esthetiek • Huwelijk met de staat • Een politieke ataraxie

XIII. LLUCRETIUS 223

en 'het goddelijke lustgevoel'

Een christelijke schande over de filosoof. • Aanhoudende veroordeling • Afkeer van scherpzinnigheid • Vriend, er bestaan geen vrienden... • Beschrijving van de levensdrang • Gril van een atoom • Een dialectiek der krachten • Aanscherpen van de polemische rede • Afrekenen met de hemel • Het temmen van de dood • Het skelet met de taart • De positieve kant van schipbreuken • Tragisch hedonisme • Atomistisch genot • Theorie van een nomadische Venus • Een ataraxisch paar

XIV. DIOGENES VAN OINOANDA 259

en 'het genieten van onze aard'

Op deze steen... • De epicurische peripateticus • Een Grieks boeddhisme! • De universele Tuin • Verduistering van de wereld

Bibliografie 267

Chronologie 275

Namenregister 281