

<b>Inleiding</b>	
<b>Jezus tegenover de grootinquisiteur</b>	<b>11</b>
Een ongelooflijke ontarding	13
Christenheid tegenover christendom	15
Het ‘antiklerikalisme’ van Christus	19
De filosoof Christus	23
Een onzekere biografie, een revolutionaire boodschap	26
<b>I. De geschiedenis van Jezus en de Jezus van de geschiedenis</b>	<b>28</b>
Wanneer exegese wetenschap wordt	29
De niet-christelijke brennen	31
<i>Flavius Josephus</i>	32
<i>Tacitus en Plinius de Jongere</i>	33
<i>De Babylonische Talmoed</i>	34
De christelijke bronnen	34
<i>De canonieke boeken</i>	35
<i>De apocriefe boeken</i>	38
<i>De criteria van authenticiteit</i>	39
Het leven van Jezus	41
<i>Palestina in de tijd van Jezus</i>	42
<i>Een joodse familie</i>	44
<i>De reizende prediker</i>	45
<i>Een deksels karakter</i>	51
<i>De wonderdoener</i>	52
Het lijden	53
De verschijningen van de Herrezene	55
<b>II. De filosofie van Christus</b>	<b>57</b>
De spiritualiteit van Christus	59
<i>Kom en volg mij</i>	60
<i>De paradoxen van het koninkrijk</i>	61
<i>Zin geven aan het lijden</i>	63
De ethiek van Christus	65
<i>Gelijkheid</i>	66
<i>De vrijheid van het individu</i>	68
<i>De emancipatie van de vrouw</i>	71
<i>Sociale rechtvaardigheid</i>	72
<i>De scheiding van de machten</i>	75
<i>Geweldloosheid en vergeving</i>	77
<i>Naasteliefde</i>	79
De menselijke persoon	81
<b>III. De geboorte van het christendom</b>	<b>88</b>
Jezus en het jodendom	89
Drie nieuwe handelingen	91
Van Jezus tot Christus	94
De eerste kerk	96
Paulus van Tarsus	98
De goddelijke <i>logos</i>	102
Christologische twisten	104

De martelaren	106
Het einde van de vervolgingen en de leer van de Drievuldigheid	108
<b>IV. Een christelijke samenleving</b>	114
De officiële godsdienst	115
<i>Een nieuwe sociale verbondenheid</i>	116
<i>De oosters-orthodoxe kerk</i>	119
De christelijke tegenaanval	120
<i>Het monnikenwezen: behoud van het evangelische ideaal en van de cultuur</i>	121
De kerk en de macht	125
Het christelijke Europa	128
<i>De hervormingen van Cluny en van Gregorius</i>	128
<i>De godsvrede</i>	130
<i>Armoede en liefdadigheid</i>	131
<i>Culturele bloei en stichting van de universiteiten</i>	132
<i>De cisterciënzer hervorming en het ontstaan van bedelorden</i>	133
De kerk als de gewapende arm van Christus	135
<i>Augustinus en de rechtvaardige oorlog</i>	136
<i>De kruistochten</i>	138
<i>Rede en geloof</i>	139
<i>De strijd tegen de ketters</i>	140
<i>De inquisitie</i>	142
<i>Hebben indianen een ziel?</i>	145
<i>Het dispuut van Valladolid</i>	147
<b>V. Van een christelijk humanisme naar een atheïstisch humanisme</b>	150
Het humanisme van de renaissance en de Reformatie	151
<i>Vrijheid en kennis</i>	152
<i>De protestantse Reformatie</i>	156
Het humanisme van de verlichting	158
<i>De moderne wereld tegenover de traditie</i>	159
<i>Kritische rede en autonomie van het subject</i>	160
<i>De gelovige en de wereldlijke verlichting</i>	163
<i>De kantiaanse moraal</i>	164
Het atheïstische humanisme	166
<i>Comte: religie als intellectuele vervreemding</i>	167
<i>Feuerbach: religie als antropologische vervreemding</i>	169
<i>Marx: religie als economische vervreemding</i>	170
<i>Freud: religie als psychische vervreemding</i>	171
<b>VI. Het model van de moderne wereld</b>	174
Geschiedenis en vooruitgang	176
<i>Ontstaan van de moderne vooruitgangsgedachte</i>	177
<i>Bloei en kritiek van de vooruitgangsmythe</i>	179

<i>De religieuze oorsprong van de vooruitgangsgedachte: de geschiedenis van het heil en het chiliasme</i>	180
De rede	185
<i>Nietzsche en de moordenaars van God</i>	186
<i>Max Weber en de rationalisering</i>	187
<i>De onderzoekende rede</i>	190
De kwestie van de 'christelijke wortels' van Europa	196
De katholieke kerk en de moderne wereld	199
<i>De veroordeling van het moderne denken</i>	199
<i>Het Tweede Vaticaans Concilie</i>	202
<i>Moeizame zelfkritiek</i>	205
<b>VII. Wat blijft er over van de Christen in ons?</b>	208
Het christendom in de moderniteit	209
<i>Pluralisme en scepticisme</i>	210
<i>Het geloof op zijn kop</i>	211
<i>De terugkeer van de zekerheden</i>	213
De godsdienstige christenen	214
<i>Lidmaatschap van een kerk</i>	215
<i>Geloven</i>	216
<i>Beoefening</i>	216
<i>De religiositeit van de Verenigde Staten</i>	217
De culturele christenen	218
Een door het christendom doordrenkte cultuur	219
<i>Na Christus</i>	219
<i>De christelijke feestdagen</i>	221
<i>Christelijk praten</i>	222
<i>De christelijke kunst</i>	225
Het onzichtbare christendom	230
<b>Epiloog</b>	
<b>Jezus en de Samaritaanse vrouw</b>	234
<i>Vreemde plaats voor een ontmoeting</i>	236
<i>'Als u wist wat God wilgeven</i>	238
<i>Wat is de ware religie?</i>	240
<i>Van de uitwendige religie naar de innerlijke spiritualiteit</i>	243
<i>Aanbidden in geest en in waarheid</i>	245
<i>Een veeleisende vrijheid</i>	247
<i>Alleen liefde is het geloof waardig</i>	250
<i>De subversieve boodschap van Christus</i>	252
<i>Een filosofie van de non-macht</i>	255
<i>De toekomst van het christendom in het Westen</i>	260
<b>Dankbetuiging</b>	<b>262</b>