

Waar komen we vandaan? Wat komen we hier doen? Waar moet het met ons naartoe? Mensen die nadenken, willen op deze vragen een bevredigend antwoord vinden. Dit boek helpt zoeken naar antwoorden en gaat dieper in op de waarde van het leven, de zin van het bestaan, toekomst, heden en verleden, de fundamentele rol van liefde en haat... Maar die antwoorden werpen vaak een heel ander licht op de heersende handel en wandel. Toch ziet de auteur een toekomst voor de mensheid, op voorwaarde dat de preventie van menselijke schade absolute voorrang krijgt. Dat moet het belangrijkste paradigma van ons denken en doen worden, en leidt tot de ultieme vraag: behoren liefde en haat tot de krachten die het heelal beheersen?