

Dit intrigerende boek opent een alternatief voor de moderne neurofilosofie, die de laatste eeuw in toenemende mate koos voor fysicalisme. Fysicalisme reduceert het mentale tot hersenprocessen. Hoewel het zich tegen het dualisme van Descartes afzet, is het op beslissende terreinen als ontologie, vrijheid, kennisleer en de gerichtheid van het menselijk bestaan juist Descartes' erfgenaam. Voor een nieuwe aanzet tot de neurofilosofie en filosofie van de psychiatrie moeten we dus voorbij Descartes. Het scotisme, dat stelt dat de menselijke natuur lichaam en geest omvat, biedt op de genoemde terreinen een alternatief voor zowel cartesiaans dualisme als fysicalisme. Met deze verrassende middeleeuwse herbronning doet de auteur recht aan zowel neurobiologische bepaaldheid als vrijheid.