

Dankwoord	9
Inleiding	11
1. Onder intellectuelen: warme mensen, koude filosofie	16
2. Beste vijanden: over de haat-liefdeverhouding tussen Engelsen en Fransen	30
3. London Bridge is falling down: een nieuwe 'splendid isolation'	44
4. Tussen cheddar en sharia: multicultureel Engeland	64
5. There will always be an England: de worsteling tussen <i>Britishness</i> en <i>Englishness</i>	80
6. This other Eden: het Engelse platteland	90
7. Een vuilnisbelt in zee	104
8. Het marxisme van de middenklasse	114
9. Voltaire, c'est moi: de atheïsten en de twijfelaars	126
10. De Nanny State: van de wieg naar de grot	142
11. Oude vrijheden, nieuwe rechten	158
Noten	180
Bibliografie	188
Glossarium	192
Register	196
Over de auteur	214