

Filosofie agenda 2009

Elke dag ten minste één filosofisch moment. De Filosofie agenda vergezelt u het hele jaar door, elke dag opnieuw, met citaten, informatie over actualiteiten, historische wetenswaardigheden, gedichten en illustraties.

De nieuwe Filosofie agenda is veel meer dan een notitieblokje voor afspraken. Speciaal voor deze agenda hebben bekende Nederlandstalige filosofen korte teksten geschreven, waarmee elke maand wordt ingeluid. Het resultaat is een prachtig uitgevoerd logboek, met uiteraard voldoende ruimte voor aantekeningen en adressen, maar tegelijk een naslagwerk dat zich er bij uitstek toe leent om bewaard te worden.

De Filosofie agenda is een mooie uitgave voor iedereen die zich betrokken voelt bij de filosofie, en verder voor alle liefhebbers van een fraaie en goed verzorgde jaaragenda.