

Denkers zijn mensen aan wie je graag vragen stelt. Het vervelende is dat de grote filosofen van weleer vaak al eeuwen dood zijn. Met tijdgenoten valt er echter gelukkig nog wel te discussiëren. Roger-Pol Droit gaat gesprekken aan met vooraanstaande hedendaagse intellectuelen, onder wie Francis Fukuyama, Jürgen Habermas, Claude Lévi-Strauss, Umberto Eco en George Steiner. Het resultaat is het schriftelijke verslag van dialogen met grote contemporaine filosofen, maar ook met denkers uit andere disciplines, zoals de sociologie, biologie, antropologie en psychiatrie. Aan bod komen beschouwingen over de belangrijkste vraagstukken van vandaag: de bio-ethiek, het einde van de geschiedenis, mondialisering, het milieu, en politiek en religieus extremisme.

Roger-Pol Droit (1949) is filosoof, onderzoeker bij het Franse Nationale Centrum voor Wetenschappelijk Onderzoek en columnist bij het dagblad *Le Monde*.

Over eerder werk:

‘[...] persoonlijk en filosofisch, subtiel en ironisch, zwevend tussen essay en fictie, theorie en praktijk, realisme en mythologie.’ — *Le Monde*

‘Een prikkelend, stimulerend boek waarvan men de smaak voor filosofie te pakken krijgt.’ — *L’Express*

‘Er bestaat geen beter boek om de wens tot filosoferen op te wekken.’ — *Le Magazine littéraire*