

## **Inleiding 9**

### **Hoofdstuk 1**

**Koningen en tirannen** - De begintijd van de Griekse filosofie 19

De koningen van weleer 19 - Het tijdperk van de tirannen 20 - De Zeven Wijzen 21 -

De Wijzen bij koning Kroisos 24 - Philosophia 27 - Theorie en praktijk 19 - Filosofen in de politiek 30 - De pythagoreeërs in Italië 31 - Kroton en Sybaris 33

### **Hoofdstuk 2**

**De glorie-dagen van de Griekse democratie** - De sofisten en de Atheense verlichting 35

De begintijd van de democratie 35 - De stichting van Thourioi 36 - De sofisten 38 - Damon en Perikles 40 - Sofisten in de politiek 42 - De Atheense verlichting 43 - Trotagoras 46

### **Hoofdstuk 3**

**De weigering van Sokrates** - Waarom Sokrates geen hoveling van koning Archelaos werd 49 Archelaos, koning van Macedonië 49 - De wijste mens van de wereld 51 -

Overweldigende royaliteit 52 - Wijsheid is niet te koop 54 - Simon en de vrijmoedigheid 57 - Herakleitos' hoogmoed 58 - Slechte mensen zijn niet gelukkig 60 - Gorgias in Thessalië 61 - Beschuldigingen tegen Sokrates 64 - Aan de wetten gebonden 66

### **Hoofdstuk 4**

**De lof van het koningschap** - Xenophon in dienst van drie vorsten 69

Sokrates' aristocratische leerling 69 - Xenophon op veldtocht met Kyros 70 - De Kyropaideia 72 - Een Spartaanse opvoeding 73 - Generaal Xenophon 76 - Xenophon in dienst van koning Agesilaos 78 - Het Spartaanse koningschap 79 - De Koningsvrede 82

### **Hoofdstuk 5**

**Een tweede Trojaanse Oorlog** - Isokrates en de koningen van Salamis 84

De verdediging van de redekunst 84 - Een voorloper van het humanisme 86 - De pan - Helleense

gedachte 88 - De nieuwe oorlog tegen de Perzen po - De opstand van Euagoras 91 - De eerste vorstenspiegel 93 - De voordelen van het koningschap 95 - Koning Theseus, de eerste democraat 97 - Parrhèsia 98

### **Hoofdstuk 6**

**Dionysios' favoriete parasiet** - Aratippos aan het hof van Dionysios 1 101

De nieuwe tirannie in Syracuse 101 - Sofist en socraticus? 102 - De vrijheid van de vreemdeling 105 - Genieten zonder scrupules 107 - De filosoof als parasiet 109 - Aischines, de verschoppeling 110 - Onderdanig en toch vrij 111 - Luxe en filosofie 113 - Pluk de dag 115 - Herakles op de tweesprong: de moeilijke en de makkelijke weg 117

### **Hoofdstuk 7**

**Het zwaard van Damokles** - Plato aan het hof van Dionysios 1 120

Plato's politieke idealisme 120 - De lessen aan Dionysios 122 - Het gevaar van vrijmoedigheid 124 - Kallikles en het recht van de sterkste 127 - Pleonexia en de ring van Gyges 128 - Het primaat van de moraal 130 - Hetgeluk van de tiran 132 - De beproeving van Damokles 134 - Tirannen zijn angsthazen 136 - Vrienden o/vleiers 138 - Plato's invloed op Dion 140 - De stichting van de Akademie 143

### **Hoofdstuk 8**

**Stofwolken in het paleis** - Plato aan het hof van Dionysios 11 146

Een troonopvolger zonder opleiding 146 - Plato's tweestrijd 148 - Filosofen aan de macht 150 - De ideeën en de wereldorde 152 - Het ontwerpen van een ideale staat 153 - De driedeling van de menselijke ziel 155 - Rede en moraal 156 - Menstypen en staatsvormen 159 - Kallipolis 160 - De opleiding van de filosoof 161 - Koning Dionysios 165 - De adviezen van Plato en Dion 168 - De noodzaak van de wiskunde 170 - De tegenstand van Philistos 172 - Plato's terugkeer 173

## **Hoofdstuk 9**

**Een schoolmeester in Pella** - Eupkrais aan het hof van Perdikkas III 176

Euphrais naar Pella 176 - Philippos in Thebe 178 - Epameinondas en Lysis van Tarente 179 - Het advies van Euphrais 181 - Koning Philippos 184 - De dood van Euphrais 185

## **Hoofdstuk 10**

**De macht van de wiskunde** - Archytas, de pythagoreïsche staatsman - filosoof 188

Het verdrag tussen Syracuse en Tarente 188 - Plato en de pythagoreeërs 189 - Vrouwen in de filosofie 191 - Het Delische probleem en de macht van de wiskunde 192 - Polyarchos op bezoek bij Archytas 194 - Archytas in Syracuse 197 - Damon en Phintias 200 - Plato's proef 201 - Redding uit Tarente 205

## **Hoofdstuk 11**

**Filosofen aan de macht** - Dion en Kallippos heersen over Syracuse 209

Ontmoeting in Olympia 209 - Speusippos als spion 210 - De droom van Eudemos 212 - Miltas de ziener 213 - Dions intocht in Syracuse 215 - De demagoog Herakleides 217 - De heerschappij van Dion 221 - Magnesia en de suprematie van de wet 223 - De welgezinde tiran als overgangfiguur 225 - De moord op Herakleides 227 - De intriges van Kallippos 228 - Dions dood 231 - Het verzoeningsplan van Plato 232

## **Hoofdstuk 12**

**De heldendood van Hermias** - Aristoteles te gast bij de vorst van Assos en Atarneus

235 Akademische tirannen 235 - Veldheren en wetgevers 237 - Euboulos, heerser over Atameus en Assos 238 - Mausolosen Eudoxos 240 - Klearchos van Herakleia 241 - Hermias aan de macht 243 - Aristoteles naar Assos 244 - Be filosofie van het geluk 246 - De driedeling in leefwijzen 247 - Uiterlijke goederen en goederen van de ziel 250 - Deugd en moraal 252 - De superioriteit van het beschouwelijke leven 253 - Leven als de goden 256 - De filosoof als vreemdeling 258 - Het verdrag tussen Hermias en Philippos 259 - De dood van Hermias en de hymne aan de Deugd 261

## **Hoofdstuk 13**

**De opleiding van de kroonprins** - Aristoteles aan het hof van Philippos 263

Aristoteles en Macedonië 263 - De kwestie - Stageira 265 - Aristoteles als leraar van Alexander 266 - De Filippica's van Demosthenes 268 - Philippos als de nieuwe Herakles 271 - Koning of aanvoerder 273 - Het natuurlijke koningschap 274 - Politeia 277 - Zoion politikon 280 - De polis als voorwaarde voor geluk 281 - Aristoteles als vooruitgangdenker 283 - Slaven en barbaren 285 - De hegemonie van Philippos 289

## **Hoofdstuk 14**

**Van Korinthe tot Indië** - Alexander de Grote en de cynische wijsbegeerte 291

De schaduw van Alexander 291 - Antisthenes en de deugd 294 - Het leven van Diogenes 297 - De filosoof als valsemunter 299 - Wereldburger 302 - Onesikantos, de nieuwe Xenophon 303 - Op bezoek bij de gymnosofisten 305 - De weigering van Dandamis 307 - De vuurdood van Kalanos 309

## **Hoofdstuk 15**

**Het absolute koningschap** - Anaxarchos en Pyrrhon op veldtocht met Alexander 311 - De landing bij Troje 311 - De zoon van Zeus 312 - De vertroosting van de filosofie 314 - Pambasileia 315 - Een god onder de mensen 318 - Anaxarchos en de atomistische leer 321 - De filosoof van het geluk 323 - De tong van Anaxarchos 325 - Pyrrhons zelfinkeer 326

### **Hoofdstuk 16**

**De marteldood van een filosoof** - Kallisthenes' verzet tegen de wil van Alexander 330 - Wrijvingen aan het hof 330 - De proskynesis 332 - De weigering van Kallisthenes 334 - Kallisthenes' dood 336 - De peripatetische school 338 - Xenokrates in de gratie 339 - Verlangen en dood van Alexander 341 - Het laatste levensjaar van Aristoteles 342

### **Hoofdstuk 17**

**Het tijdperk van de koningen** - De filosofie in de Hellenistische tijd 345 - Het pleidooi van Menedemos 345 - Phokion, leider van Athene 346 - Het tienjarig bewind van Demetrios van Phaleron 348 - Theophrastos als schoolhoofd 350 - Demetrios de Steden - dwinger 351 - Hoog bezoek voor Stilpon 352 - De Megarische school 354 - De wet tekende filosofen 356 - Epikouros' ideaal van de ataraxia 357 - De maatschappijkritiek van Epikouros 359 - Het jaar van de koningen 362 - Koning Ptolemaios en de peripatetici 364 - Het hof van Fergamon 366 - Koning Lysimachos en Theodoros 368 - Koning Demetrios en Menedemos 370 - Koning Antigonos en Bion 373

### **Hoofdstuk 18**

**De wijze koning** - De stoïcijnen en de vorstenhoven 375 - Zenon en Antigonos 375 - Aretè 378 - Politieke opvattingen van de Stoa 380 - Persaios aan het hof van Antigonos 383 - Sphairos in Sparta 384

### **Epiloog** 387

Noten 391

Landkaarten en stambomen 433

Chronologie 441

Literatuur 445

Register 451

Over de auteur 464