

Wat bindt ons eigenlijk nog? Dat is de centrale vraag waar veel maatschappelijke debatten op uitlopen. In 'postmoderne tijden' lijkt publieke moraal een individuele aangelegenheid te zijn. Wat we goed vinden, kan ieder voor zich uitmaken. We vinden eerder overeenstemming in wat we afwijzen: wreedheid, vernedering of discriminatie: slachtofferschap. Het slachtoffer is de zaakwaarnemer van de huidige publieke moraal. Dat verklaart bijvoorbeeld de belangstelling voor het slachtoffer in het strafrecht of de aandacht voor misbruikte kinderen.

Solidariteit en slachtofferschap gaat onder andere over moraal, criminaliteit, religie, seksueel misbruik, prostitutie, criminaliteit en preventie. Opnieuw uitgegeven met een voorwoord van Paul Schnabel. Hij spreekt van 'een lichtgevend proefschrift ... een fysieke ervaring om te lezen'.

Hans Boutellier is algemeen directeur van het Verwey-Jonker Instituut en bekleedt de leerstoel Veiligheid & burgerschap aan de Vrije Universiteit. Hij publiceerde in 2002 *De veiligheidsutopie, hedendaags onbehagen en verlangen rond misdaad en straf* (uitgebreide derde druk in 2005).

In de AAA-serie verschijnen (populair-)wetenschappelijke publicaties die niet meer beschikbaar zijn, maar waarnaar nog wel vraag is in binnen- en buitenland. Relevante delen van deze publicaties zijn ook in te zien in het repository van Amsterdam University Press: www.aup.nl/repository.