

De rijkdom aan oorspronkelijke wijsgerige teksten maakt dit boek tot zowel een unieke bloemlezing als een overzichtelijke geschiedenis van de oosterse filosofie.

In 25 EEUWEN OOSTERSE FILOSOFIE wordt aan de hand van oorspronkelijke wijsgerige teksten, de meeste voor het eerst in het Nederlands vertaald, en korte toelichtende introducties de rijke traditie van het oosterse denken belicht. Achtereenvolgens komen de Indische, Tibetaanse, islamitische, Chinese en Japanse filosofie aan de orde. Elk gebied is voorzien van een uitgebreide inleiding waarin uitvoerig de historische context en het specifieke karakter van elke filosofie worden belicht. De belangrijkste thema's worden uitgelicht en er wordt aandacht besteed aan de doorwerking en de actualiteit. Aan bod komen onder meer: de hindoeïstische systemen, het boeddhisme in India, Tibet, China, en Japan, het confucianisme in China en Japan, het daoïsme, de 'honderd scholen' van de Chinese oudheid, het neoconfucianisme, het zen-boeddhisme in China en Japan, het shintoïsme, de klassieke islamitische filosofie, de islamitische mystiek en het politieke denken binnen de islam.