

Het redelijke beest - dat is de mens, die zich volgens sommigen in zijn kern nauwelijks van de dieren onderscheidt, volgens hun opvatting is de 'redelijkheid' van de mens met méér dan een façade waarachter *the beast wthin* zich vaak (maar niet altijd) weet te verbergen. Dat is een erg ongemakkelijke gedachte, want de mens heeft zien altijd graag gedistantieerd van de dieren en van het dierlijke in zichzelf, we zijn toch redelijker, verstandiger, beschaafder **dan het dier? Of niet** soms?

Dit spanningsvolle thema inspireerde een zestal universitaire filosofen tot bespiegelingen waarin het verstand centraal staat, maar het bestiale niet vergeten wordt, in het betoog van Marcel Becker, Wout Comelissen, Gerrit Steunebrink, Marin Terpstra, Marc Slors en Paul Bakker spelen actuele discussies én klassieke filosofen uit verschillende tijdsgewrichten een belangrijke rol.