

Volgens Heidegger kunnen we niet aan het denken van Nietzsche voorbijgaan als we niet bevangen willen blijven in verouderde en onwezenlijke vraagstellingen. Al in zijn dissertatie *Nietzsche en Heidegger. Een confrontatie* uit 1987 nam Gerard Visser deze aanwijzing ernstig. Sindsdien bepleit hij een dubbele lezing van Nietzsche. Door de radicale wijze waarop diens filosofie de Europese metafysica ten einde denkt, houdt zij ons de nihilistische consequenties daarvan voor, maar zij bevat ook bevrijdende motieven die vooruitwijzen.

De studies in dit boek bevatten grondige analyses van een aantal thema's uit Nietzsches werk. Bovenal geven ze blijk van een uniek en vruchtbaar gesprek, waarin Nietzsches denken niet alleen kritisch wordt ondervraagd, maar ook het bevrijdende ervan, dat berust in een spirituele ogenblikervaring, allengs scherper in het vizier komt.