

*'Daarom prijs ik altijd de macht en de kracht van de liefde zoveel als ik kan' - Socrates, in Plato's Symposium*

Plato's filosofie van de Eros uit het *Symposium* heeft in de westerse geschiedenis een ongehoord sterke weerklank ondervonden. Het *Symposium* heeft zijn sporen nagelaten, niet alleen bij christelijke denkers als Augustinus, maar ook bijvoorbeeld bij Nietzsche en Bataille. De doorwerking van het eros-thema raakt aan wezenlijke kwesties van de filosofie: de relatie van het 'zelf' en de ander, verlangen en transcendentie, rede en passie, zelfliefde en de liefde tot God. Steeds opnieuw heeft Plato's *Symposium* inspiratie geboden voor fundamentele reflecties op wat de mens ten diepste beweegt.

Dit boek geeft een indruk van de doorwerking van het eros-thema in de westerse cultuur. De bijdragen laten zien hoe de notie van eros grote denkers heeft uitgedaagd om de problematiek van de liefde te doordenken, vaak in samenhang met die 'andere' liefde waar de bijbel over spreekt, de agapè. Behalve aan de befaamde these van Anders Nygren over de onverenigbaarheid van Eros en Agapè wordt ook aandacht geschonken aan de encycliek *Deus caritas est* van paus Benedictus xvi, die de diepere eenheid van beide vormen van liefde verdedigt.

*In het spoor van Plato's Symposium* biedt een breed en boeiend palet van bijdragen over de ongehoorde zeggingskracht van Plato's filosofie van de Eros door de eeuwen heen.