

9	Woord vooraf	
11	Inleiding	
	I	
13	Nietzsches teksten over het nihilisme	
14	1.1. Nagelaten aantekeningen (1885-1888)	
14	1. <i>Het nihilisme staat voor de deur</i>	
16	2. <i>Het Europese nihilisme</i>	
21	3. <i>Actief en passief nihilisme</i>	
22	4. <i>Laten we ons bezinnen</i>	
25	5. <i>Van pessimisme naar nihilisme</i>	
26	6. <i>Het nihilisme als psychologische toestand</i>	
28	7. <i>Ik beschrijf wat eraan komt</i>	
29	8. <i>Geschiedenis van het Europese nihilisme</i>	
29	9. <i>De geschiedenis van de komende twee eeuwen</i>	
30	10. <i>Opkomst en overwinning van het nihilisme</i>	
31	1.2. Uit <i>Die fröhliche Wissenschaft</i> , boek 5 (1887)	
31	11. <i>Ons vraagteken</i>	
32	12. <i>De gelovigen en hun behoefte aan geloof</i>	
34	13. <i>Wat is romantiek?</i>	
	II	
37	De geschiedenis van het nihilisme tot Nietzsche	
37	II.1. Ontologie: het christendom	
42	II.2. Epistemologie: de moderne tijd	
46	II.3. De demonische wil: de romantiek	
50	II.4. De revolutie en de omkering van het nihilisme in iets positiefs	
54	II.5. Frankrijk en de decadentie	

	III
59	De ontwikkeling van de nihilisme-thematiek in Nietzsches werk
59	III.1. Overzicht van leven en werk
64	III.2. De centrale plaats van de thematiek van het nihilisme
70	III.3. Pessimisme – nihilisme – decadentie

	IV
83	Nietzsches ‘theorie’ van het nihilisme
86	IV.1. Nietzsches analyse van het Europese nihilisme
86	<i>Nietzsches nalatenschap</i>
88	<i>Het Lenzer Heide-ontwerp</i>
91	<i>Europees nihilisme</i>
96	<i>Het voorafgaandelijk nihilisme</i>
99	<i>De waarachtigheid</i>
105	<i>‘Wat allemaal moet instorten’</i>
110	<i>Symptomatologie van het nihilisme</i>
113	IV.2. Soorten nihilisme
113	<i>De geschriften van 1886/1887</i>
115	<i>Het vijfde boek van ‘Die fröhliche Wissenschaft’</i>
119	<i>FW 346: Ons vraagteken</i>
123	<i>FW 370: Wat is romantiek?</i>
125	<i>Leven is lijden</i>
128	<i>Het voornaamste onderscheid</i>
131	<i>Het tweede onderscheid</i>
133	<i>Kruistabel</i>
136	IV.3. Ontwikkelingsgeschiedenis van het nihilisme
136	<i>De periode van de onduidelijkheid</i>
137	<i>De periode van de duidelijkheid</i>
140	<i>De periode van de drie grote affecten</i>
145	<i>De periode van de catastrofe</i>

	v
151	Het nihilisme in de geschiedenis van de Nietzsche-receptie
152	v.1. Martin Heidegger
153	<i>Belang en beperking</i>
155	<i>Nietzsches voltooiing van de metafysica</i>
159	<i>Het onontkoombare heersen van de techniek</i>
161	<i>Afstand</i>
162	v.2. Gianni Vattimo
163	<i>Latent en manifest, actief en passief nihilisme</i>
165	<i>Bevrijding door verzwakking</i>
167	<i>De geschiedenis van het nihilisme wordt heilsgeschiedenis</i>
171	v.3. En verder
171	<i>Müller-Lauters receptie van de receptie</i>
173	<i>Stippellijnen</i>
	vi
177	Een dreiging die niemand schijnt te deren
177	vi.1. De onvoorstelbare betekenis van de dood van God
182	vi.2. Humanisme is geen alternatief
189	vi.3. Is leven in het nihilisme mogelijk?
193	vi.4. Een drift om te spelen
198	vi.5. Nietzsches experiment
204	Epiloog: voorwoord

206	Noten
215	Teksten waarin de term nihili* voorkomt
220	Sigla voor Nietzsches werken
222	Bibliografie
226	Namenregister
229	Zakenregister