

In dit fraaie miniatuur schrijft Peter Sloterdijk zijn eigen filosofiegeschiedenis in korte, briljante portretten.

Van Plato tot Foucault brengt Sloterdijk het leven van negentien denkers en de inhoud van hun werken op onverwachte en soms humoristische wijze met elkaar in verband. Daarbij presenteert hij deze denkers niet alleen als leveranciers van ideeën en analyses, zoals gewoonlijk gebeurt in historische overzichten van de filosofie, maar tracht hij de denkers die hij voor het voetlicht brengt, onder wie Augustinus, Descartes, Kant, Marx, Nietzsche of Wittgenstein, in hun *temperament* te treffen: in de urgente problemen die ze aan de orde willen stellen, in de heftige conflicten die ze soms aangingen, en in de persoonlijke emoties die hun stijl van schrijven bijzonder maakt.