

'...Grote politiek vindt alleen plaats in de modus van balanceeroefeningen. Balanceren betekent: noodzakelijke strijd niet ontwijken en overbodige strijd niet provoceren. Het betekent ook: zich in de wedloop met processen zoals de vernietiging van het milieu en van de demoralisering niet bij voorbaat gewonnen geven...'

Peter Sloterdijk plaatst actuele vragen op een unieke wijze in het perspectief van de cultuurgeschiedenis. Zo werpt hij telkens een verrassend licht op de huidige *condition humaine* en toont nog onbekende achtergronden van onze tijd. In dit boek richt hij zijn analyses op de woede als een psychologisch-politieke factor die de gebeurtenissen in de gehele westerse cultuur heeft bepaald, van Homerus' *Ilias* in de Oudheid tot in onze door terrorisme geplaagde tijden. Vervolgens stelt Sloterdijk de cruciale vraag hoe om te gaan met de terugkeer van de woede in de 21^{ste} eeuw.