

In *Gelukkig leven* geeft Seneca adviezen
om in tijden van tegenspoed en hevige
emoties toch gemoedsrust te vinden.
Wars van getheoretiseer en de waan van
de dag verkondigt de Romeinse stoicus een
filosofie die midden in het leven staat.

KLEINE KLASSIEKEN

zijn boeken die bekende en minder bekende teksten
van de grootste denkers bevatten Op kernachtige wijze
geven zij universele vraagstukken een originele draai
De urgentie en universaliteit van deze teksten overstegen
in alle gevallen de tijd waarin ze geschreven werden
Ook vandaag verdienen ze een publiek dat ze leest en herleest
In de reeks zijn verschenen

HEIDEGGER *De oorsprong van het kunstwerk*
MONTAIGNE *Over vriendschap*
SARTRE *Magie en emotie*
SENECA *Gelukkig leven*