

Roger Scruton laat de lezer in *Groene filosofie* op een nieuwe manier kijken naar milieu-problematiek. Hij geeft geen gedetailleerde oplossingen, maar plaatst de problemen in een zodanig perspectief dat ze *onze* problemen worden, die *wij* zullen moeten oplossen, gebruikmakend van onze morele uitrusting en binnen de context van het alledaagse.

De milieuvraagstukken moeten niet geconfisqueerd worden door de staat. Scruton geeft sterk de voorkeur aan lokale initiatieven boven wereldwijde milieuregelingen, aan burgerlijke vereniging boven politiek activisme en aan kleinschalige instellingen van vrijwilligers boven grootschalige en doelgerichte campagnes. Hij ziet het verkeerde gebruik van milieuwetgeving en de fragmentatie van onze samenleving ontstaan, wanneer bureaucraten de verantwoordelijkheid voor het milieu naar zich toe trekken. Dit alles wordt door Scruton stevig onderbouwd, niet alleen met belangrijke filosofische, psychologische en economische argumenten, maar ook met verwijzingen naar geschriften van ecologen en historici. Het boek is een pleidooi voor een serieuze gedachtevorming over onze planeet.

‘*Groenefilosofie* is prachtig geschreven en breed georiënteerd (...) een goed leesbaar boek en een waardevolle bijdrage aan het debat over milieupolitiek.’ *The Independent*

‘Een verbluffend boek.’ *The Sunday Times*

‘Lees dit boek zonder vooroordelen en u zult merken dat [Scruton] goed gezelschap is hij is duidelijk, informatief, erudiet en hoffelijk. Hij is een van de beste filosofen van deze tijd.’ *The Guardian*

Roger Scruton is filosoof, Engelsman in hart en nieren en auteur van meer dan dertig boeken, die in meer dan twintig talen vertaald zijn. Momenteel is hij als *Fellow* verbonden aan Blackfriars Hall Oxford. Daarnaast is hij *visiting scholar* aan het American Enterprise Institute in Washington dc en *visiting Research Professor* aan het Department of Philosophy van de University of St Andrews. Hij woont in het landelijke Wiltshire met zijn vrouw en twee kinderen.