

Een hartstochtelijk pleidooi voor ongelukkig zijn
Over geluk lijkt alles al verteld en geschreven te zijn,
maar over ongeluk zijn nog weinig boeken verschenen.
In het huidige debat over geluk lijken we de donkere
kant te vergeten. In plaats daarvan lijkt het wel of we
onszelf een plicht opleggen: de plicht gelukkig te zijn.
Dat brengt echter veel stress met zich mee. En wat als
je slechts kunt dromen van geluk?

Wilhelm Schmid neemt in zijn boek een kritische hou-
ding aan. Eerder schreef hij dat geluk niet het belang-
rijkste in het leven is en in zijn nieuwe boek pleit hij
voor een rehabilitatie van het ongelukkig zijn. Schmid
laat zien hoe we beter met ongeluk kunnen omgaan en
hoe we daar zelfs troost uit kunnen halen.

‘Samen met Alain de Botton misschien wel
de leukste filosoof van het moment.’ - *Happinez*

‘Dit is een belangrijk boek, voor de
theorie, maar ook voor het leven.’

Die Zeit

‘Wilhelm Schmid vertelt ons de sobere
waarheid op een bijzonder mooie, tast-
bare en indringende manier.’

- Neue Zürcher Zeitung