

SAVATER

FERNANDO SAVATER [*1947] is een van de meest gelezen filosofen van onze tijd. Hij verwierf grote faam met bestsellers zoals «*Het goede leven*» over jongeren en ethiek, «*De waarde van opvoeden*» over de filosofie van onderwijs en ouderschap, «*De vragen van het leven*» over de grote wijsgerige kernproblemen, en «*De Tien Geboden*» over moraliteit als actueel levensvraagstuk.

In «*De Zeven Hoofdzonden*» richt Savater zich wederom op wat hij beschouwt als het hart van de filosofie: de menselijke dilemma's tegenover de problematiek van goed en kwaad in onze eigen tijd. Op de hem zo typerende speelse en enthousiasmerende wijze benadert hij de brandende ethische kwesties van vandaag aan de hand van de Zeven Hoofdzonden.

Zijn deze traditionele begrippen aangaande immoreel gedrag nog relevant in deze eeuw van globalisering? Wat moeten we in het internettijdperk met de zonden van ijdelheid, hoogmoed, wellust en gulzigheid? Is woede zondig te noemen oog in oog met mondiale ongelijkheid en wereldwijd fundamentalisme? Kunnen we nog wel afkeurend fronsen over luiheid en afgunst in de steeds complexere werkelijkheid? Onomwonden - en deels in samenspraak met Satan zelf - daagt Savater de lezer uit bij elk der hoofdzonden met hem na te denken over de ethiek van de 21ste eeuw. Dit leidt tot onverwachte, verontroestende, maar ook vrolijke inzichten. «*De Zeven Hoofdzonden*» is bovenal een pleidooi voor de mens als maat der dingen.

«Door zijn aanstekelijke stijl geeft Savater lessen in filosofie waar een mens uitermate vrolijk van wordt.» - NRC HANDELSBLAD