

SAVATER

FERNANDO SAVATER [*1947] is hoogleraar filosofie aan de Universiteit van Madrid en een van de meest gelezen filosofen van onze tijd. Hij verwierf grote faam met talrijke internationale bestsellers over de actualiteit van de aloude levensvragen in de moderne wereld. Beroemd is *«Het goede leven»*, zijn zeer succesvolle verkenning van de vraag: wat is goed en wat is fout als het gaat om ethiek?

In *«Goed samen leven»* richt hij zich bij wijze van vervolg op even speelse, heldere en tot nadenken stemmende manier op de vraag: wat is goed en wat is fout als het gaat om politiek? Savater heeft het in dit boek niet over de politiek van beroepsbestuurders, van ambtelijke nota's en ambitieuze baantjesjagers. Hier gaat het over politiek waarmee wij allemaal te maken hebben: de dilemma's van het dagelijks leven, waar iedereen - jong en oud, man en vrouw - elke dag tegenaan loopt. Savater confronteert ons met

kwesties als: waarom betekent vrijheid ook verantwoordelijkheid? Wat is de relatie tussen individualisme en gemeenschapszin? En wat heeft het welzijn van anderen te maken met ons eigenbelang? Kortom: waarom gaat politiek iedereen ter harte? Hierbij put Savater op inspirerende wijze uit de bronnen van de westerse traditie, zoals Aristoteles, Spinoza, Bertrand Russell, Erich Fromm, maar even gemakkelijk Shakespeare, Camus en Elias Canetti. En telkens vraagt hij zich daarbij af: «Wat hebben wij, hier en nu, voor ons eigen leven, aan de ideeën van deze denkers?» In *«Goed samen leven»* presenteert Savater politiek zo als praktische levenskunst voor iedereen die zich niet wenst neer te leggen bij een samenleving vol egoïsme, populisme, zelfverrijking of utopische illusies. Dit boek bewijst dat politiek op een menselijke maat voor ons allemaal elke dag opnieuw van levensbelang is.

*«Door zijn aanstekelijke stijl geeft Fernando Savater lessen in filosofie
waar een mens uitermate vrolijk van wordt.»*

- NRC HANDELSBLAD -

«Werkelijk prachtig! Dit is filosofie die swingt!»

- LIBERATION -