

<b>WOORD VOORAF</b>	<b>7</b>
<i>Ethiek is altijd urgent</i>	
<b>INLEIDING - BIJ WIJZE VAN AANLOOP</b>	<b>11</b>
<i>Twintig jaar na «Het goede leven»</i>	
<b>DEEL I - DE WERELD DIE ERAAN KOMT</b>	
<b>I - REDENEN VOOR ETHIEK</b>	<b>19</b>
<i>We kunnen niet anders en we moeten wel</i>	
<b>II - INTERNET EN WERKELIJKHEID</b>	<b>28</b>
<i>Ethiek in de echte en de onechte realiteit</i>	
<b>III - ONDERWIJS IN HET DIGITALE TIJDPERK</b>	<b>36</b>
<i>Tussen kennis en Google</i>	
<b>IV - INTERNET, RECHT EN ETHIEK</b>	<b>55</b>
<i>Waarom niet alles gratis is</i>	
<b>V - PRIVACY ALS OPENBAAR BEZIT</b>	<b>62</b>
<i>Dwalen op de grens van publiek en privé</i>	
<b>VI - WAARHEID EN ETHIEK</b>	<b>65</b>
<i>The usual suspects: argument, mening, moraal</i>	
<b>VII - WETENSCHAP EN ROBOTICA</b>	<b>70</b>
<i>Kan een magnetron verliefd worden ?</i>	
<b>DEEL II - EEUWIGE VRAAGSTUKKEN</b>	
<b>VIII - WAT IS EEN FILOSOFISCH PROBLEEM?</b>	<b>75</b>
<i>Levensvragen en levensvraagjes</i>	
<b>IX - GELUK</b>	<b>79</b>
<i>Van ethiek word je niet gelukkig</i>	
<b>X - VRIJHEID EN AUTHENTICITEIT</b>	<b>85</b>
<i>Mens, durf te kiezen</i>	
<b>XI - SCHOONHEID</b>	<b>95</b>
<i>Een geschenk dat ons doet wanhopen</i>	
<b>XII - RELIGIE, GOD EN DE DOOD</b>	<b>97</b>
<i>De keerzijde van het leven</i>	
<b>XIII - DIERENRECHTEN</b>	<b>101</b>
<i>Een tijger heeft geen moraal</i>	
<b>DEEL III - HET OPENBARE LEVEN</b>	
<b>XIV - DEMOCRATIE EN PARTICIPATIE</b>	<b>109</b>
<i>De samenleving als bouw pakket</i>	
<b>XV - RECHTVAARDIGHEID EN GELIJKHEID</b>	<b>127</b>
<i>Mensen zijn niet hetzelfde maar wel gelijk</i>	
<b>XVI - TERRORISME EN GEWELD</b>	<b>131</b>
<i>Twee vijanden van de beschaving</i>	
<b>XVII - DE ECONOMISCHE CRISIS</b>	<b>140</b>
<i>Wie betaalt de rekening voor onze hebzucht ?</i>	
<b>TEN SLOTTE - DE ETHIEK VAN DE VOORUITGANG</b>	<b>146</b>