

SAVATER

FERNANDO SAVATER [*1947] is een van de meest gelezen filosofen van onze tijd. Hij verwierf internationale faam met zijn bestseller «*Het goede leven*» over ethiek in de moderne wereld. In «*De moed om te kiezen*» richt Savater zich op wat hij beschouwt als de kern van de gehele wijsbegeerte: het vraagstuk van de menselijke vrijheid. Op de hem typerende speelse en enthousiasmerende wijze behandelt hij kwesties zoals: is vrijheid wel een filosofisch probleem; wat betekent vrijheid voor de mens; kunnen we in vrijheid kiezen voor het slechte; bestaat de vrije wil; zijn er verschillende vormen van vrijheid; en hoe kunnen we in vrij-

heid vorm geven aan de vrijheid? Bovendien wijst Savater op de zes fundamentele keuzen die ten grondslag liggen aan een waarachtig vrij bestaan: de keuze voor waarheid, de keuze voor genot, de keuze voor politiek, de keuze voor onderwijs, de keuze voor menselijkheid en de keuze voor het onvoorspelbare. Aldus is «*De moed om te kiezen*» niet alleen een wijsgerige verkenning van de vrijheid, maar ook een hartstochtelijk pleidooi voor de vrijheid. Het werk biedt zo een filosofische en tevens een praktische handreiking aan iedereen die zijn vrijheid liefheeft. Dit is kort gezegd een boek dat niemand die begaan is met de vrijheid ongelezen mag laten.

«*Door zijn aanstekelijke stijl geeft Savater lessen in filosofie waar een mens uitermate vrolijk van wordt.*» - NRC HANDELSBLAD

«*Savater is een filosoof die swingt!*» - LIBÉRATION

Omslagillustratie: René Magritte, *Les amants* 192E

© R. Magritte, 2005 c/o Pictoright, Amsterdam