

'Sandel is een filosoof die lekker schrijft en zijn onderwerpen kort en helder schetst. Haast ongemerkt worden de hersens van de lezer zo opgeschud dat die zelf over deze thema's gaat nadenken. Maar Sandel heeft ook een boodschap: noch de markt van geld en ideeën, noch de vrijheid van individuele mensen, maar de deugd en het algemeen belang bepalen wat rechtvaardig is. Als je als lezer ontdekt dat hij je daarvan heeft overtuigd, dan vraag je je af hoe hem dat is gelukt. En dan blader je met plezier terug in dit prachtboek.'

Ybo Buruma, hoogleraar straf(proces)recht

'Sandel neemt je aan de hand mee door de geschiedenis van de filosofie. Hij laat zien hoe ethiek bij Aristoteles nog voorbehouden bleef aan de stedelingen — zij die de polis vormden met uitsluiting van vrouwen, barbaren en slaven - tot het algemeen kiesrecht van nu. In onze tijd is ook het Handvest van de Aarde tot stand gekomen, waarin gesproken wordt over de rijke verscheidenheid van alle volkeren en culturen, die samen met de natuur verbonden zijn in een gemeenschappelijke lotsbestemming, en geroepen zijn dat voor deze en volgende generaties inhoud te geven. In die geest is ook Sandels *Rechtvaardigheid* geschreven.'

Ruud Lubbers, het Handvest van de Aarde

Michael J. Sandel (1953) 's hoogleraar politieke wetenschappen aan Harvard University. Hij geeft er les sinds 1980. Voor zijn spectaculaire colleges, zie www.justiceharvard.org

De bonuscultuur, de oorlog in Afghanistan, draagmoederschap, globalisering, patriottisme en immigratie. Met deze *hot topics* laat de Amerikaanse filosoof Michael Sandel zien hoe relevant de ethiek van Aristoteles, Kant, Rawls en andere denkers is voor het huidige maatschappelijke debat.

Rechtvaardigheid nodigt de lezer uit zijn overtuigingen onder de loep te nemen en zo nodig bij te stellen. Als geen ander kan hoogleraar Michael Sandel een breed publiek aanspreken door zijn heldere stijl en treffende voorbeelden. Zijn spectaculaire colleges over rechtvaardigheid aan Harvard University, die wekelijks door meer dan duizend studenten worden bezocht, vormen de basis voor dit boek.

'Michael J. Sandels *Rechtvaardigheide* een toegankelijk geschreven boek, dat alle grote vragen uit het actuele debat over burgerschap, democratie en individuele verantwoordelijkheid aan bod laat komen. De lezer ontkomt er niet aan stil te staan bij de morele, politieke, juridische en filosofische dilemma's die ons allen aangaan. Dit belangrijke boek is een aanrader voor iedereen die begaan is met de publieke zaak.' Mabel van Oranje

'In *Rechtvaardigheid* stelt Sandel vragen als: Mag een werkeloze vader medicijnen stelen voor zijn zieke kind? Mag je één mens doden om honderd anderen te redden? Al snel merkt de lezer dat deze vragen allesbehalve eenvoudig te beantwoorden zijn. Aan de hand van tal van voorbeelden maakt Sandel ethische en morele dilemma's duidelijk en daagt hij de lezer uit zijn eigen oordeel te vormen over wat rechtvaardig is. Een *must-read* voor iedereen!'

Britta Böhler, advocaat en lid van de Eerste Kamer