

‘Een van de belangrijkste boeken van de eeuw.’

– *The Times*

‘Een werk van het allergrootste belang, dat gelezen moet worden vanwege de meesterlijke kritiek op de vijanden van de democratie van vroeger en nu. Een krachtige en diepgaande verdediging van de democratie - het boek komt op tijd, is zeer boeiend en is prachtig geschreven.’

– Bertrand Russell

*De open samenleving en haar vijanden* (1945) is het politiek-filosofische hoofdwerk van Karl R. Popper. Het is één groot pleidooi voor de democratie, die Popper als de enige staatsvorm beschouwt waarin de menselijke rede zich kan ontplooien en geweldloze hervormingen tot stand kunnen worden gebracht. Het is ook een legendarische aanval op de filosofieën van Plato, Hegel en Marx en een fundamentele uiteenzetting van de gevaren die centraal geleide politieke systemen met zich meebrengen. Poppers toegankelijke stijl, zijn erudiete uitleg van het gedachtegoed van grote filosofen en het feit dat er overal ter wereld weer totalitaire regimes opduiken, zijn slechts drie redenen voor de blijvende populariteit van *De open samenleving en haar vijanden*. Alleen daarom al zou dit boek nu en in de komende jaren door iedereen moeten worden gelezen.