

'Moet je aan het begin van het schooljaar je leraar filosofie in brand steken? Niet meteen. Wacht er nou even mee. Gun hem in ieder geval de tijd te taten zien wat hij waard is voordat je hem naar de brandstapel Stuurt.' - Michel Onfray

Michel Onfray, zelf leraar filosofie op een middelbare school, bespreekt eigentijdse vraagstukken als: Doe je wat de directeur zegt, ook als hij onzin uitkraamt? Mag je pornosites bekijken op school? Wat zeg je als je 'no future' in je tafel krast? Onfray verandert de verplichte leerstof in een reeks tegendraadse lessen in de geest van Socrates. Hij behandelt onderwerpen als masturbatie, bavianen, hasjesjokers, kannibalisme, politieagenten, bejaarde nazi's én een bonte verzameling filosofen die Socrates zeker zou waarderen. Het *Antihandboek* is een schitterend tekstboek, rijk geïllustreerd met modern beeldmateriaal dat jong en oud aanspreekt.

De Franse filosoof **Michel Onfray** (1959) is rebels en schopt heilige huisjes omver. Hij presenteert een anarchistisch en hedonistisch materialisme in zijn boeken over moraal

(Levenskunst: naar een esthetische moraal. Prix Médicis de l'Essai 1993), politiek *(Politique du rebelle, 1997)* en erotiek *(Theorie van het verliefde lichaam, 2000)*. Onfray is ook de auteur van *Vulkanisch verlangen: hedonistisch dagboek* (1996), Hij doceert filosofie aan een technisch lyceum in Caen.