

In deze biografie beperkt Steven Nadler zich niet tot het levensverhaal van de grote filosoof Baruch Spinoza. Hij neemt de lezer mee naar het joodse Amsterdam van de zeventiende eeuw en voert hem binnen in de wereld waarin Spinoza na zijn verbanning uit de joodse gemeenschap terecht kwam – het woelige politieke, sociale intellectuele en godsdienstige leven van de jonge Republiek der Verenigde Nederlanden

Spinoza is niet alleen een grote biografie voor filosofen, historici en kenners van het joodse denken, maar ook een helder geschreven standaardwerk voor iedereen met belangstelling voor filosofie, de geschiedenis van het jodendom, de geschiedenis van het zeventiende-eeuwse Europa en de cultuur van de Gouden Eeuw.

‘Nadlers behandeling van Spinoza’s filosofische meesterwerk, de bepaald niet makkelijk te doorgronden Ethica (1677), is uitmuntend, helder en zeer nuttig.’ – NRC HANDELSBLAD

‘Spinoza, zo vaak heilig verklaard of met God vergeleken, krijgt eindelijk een voortreffelijke weloverwogen biografie.’  
– KIRKUS REVIEWS

‘Uitputtend, nauwgezet en zeer leesbaar. (...) Een innemende biografie.’ – THE NEW YORK TIMES BOOK REVIEW