

Vrede bestaat bij de gratie van compromissen. De ene strijdende partij doet water bij de wijn en de ander ook. Gaat vrede immers niet voor alles? In de meeste gevallen is dit inderdaad het geval, maar sommige compromissen zijn volgens Avishai Margalit onmiskenbaar 'rot'. Aan de hand van vele conflicten uit het verre en nabije verleden onderzoekt hij gesloten en niet-gesloten verdragen met het radicale kwaad. Zijn stelling is daarbij ondubbelzinnig: met onmenselijke regimes van wreedheid en vernedering moeten we geen compromissen sluiten, zelfs niet als we daardoor oorlog riskeren of bestendigen.

*De spanning tussen vrede en rechtvaardigheid staat centraal in dit boek, het compromis is de schakel ertussen. Ik ben vooral geïnteresseerd in de morele status van compromissen ter wille van de vrede maar ten koste van rechtvaardigheid. Hoe ver mogen we voor de vrede gaan in het opgeven van rechtvaardigheid? Behoorlijk ver, zou ik zeggen, maar niet tot het eind. Dit is het korte antwoord. Mijn lange antwoord is dit boek als geheel.*

Avishai Margalit (1939) is filosoof en publicist. Hij is hoogleraar aan het Institute for Advanced Study te Princeton. In 2001 ontving hij voor zijn werk de Spinozalens, een onderscheiding voor denkers over ethiek.