

Nieuwe editie van een baanbrekend meesterwerk

In *Het wilde denken* zet Claude Lévi-Strauss, de schepper van de structurele antropologie, het 'getemde' denken van de geciviliseerde mens tegenover het 'wilde' denken van de primitieve mens. Hij uit zijn bedenkingen ten aanzien van het moderne vooruitgangdenken en de westerse allesverslindende cultuur. Met recht kan hij een voorloper worden genoemd in de strijd voor het milieu. Lévi-Strauss komt in deze fabuleuze studie tot de conclusie dat het wilde denken in wezen niet lijnrecht tegenover het rationele denken staat: beide geven betekenis aan een zintuiglijke wereld. *Wet wilde denken* luidde een nieuwe denkrichting in de filosofie in.

'Elk woord heeft z'n plek, zoals een heilig object. Dit uitzonderlijke boek moet gelezen worden.' *New York Times Book Review*

'Een van begin tot einde stimulerende en informatieve intellectuele uitdaging.' *The Observer*