

Kan de natuur ons gelukkig maken? Kunnen we iets weten? Wat is rechtvaardigheid? Waarom is er kwaad in de wereld? Wat is de bron van waarheid? Is het mogelijk dat God niet bestaat? Kunnen we werkelijk geloven wat we zien?

Kolakowski heeft een originele manier gevonden om met deze filosofische vraagstukken om te gaan. In een reeks boeiende essays laat hij achtereenvolgens alle grote denkers uit de westerse traditie - van Socrates tot Thomas van Aquino, van Descartes tot Nietzsche en Heidegger - aan het woord en dringt daarbij door tot de kern van hun ideeën. Zo krijgt de lezer een indruk zowel van de geschiedenis van de wijsbegeerte als van de belangrijkste filosofische problemen - problemen die ook ons eigen leven, denken en doen raken. Om dit duidelijk te maken, besluit Kolakowski elk essay met enkele vragen aan de lezer, ter nadere overdenking.

'Dit boek is, in al zijn soberheid en bedrieglijke eenvoud, meer dan een beknopte inleiding tot de geschiedenis van de filosofie.... Geschreven in een elegante en toegankelijke stijl, waarachter een onvermoede diepgang schuilgaat, verbindt dit boek de filosofie weer met haar eeuwige vragen. ... Kolakowski's werk is voorbeeldig en onontbeerlijk.' (*New York Review of Books*)

'Ik heb dit boek met stijgende bewondering gelezen; elk hoofdstukje met tussenpozen gesavoureed. Met tussenpozen, want zijn portretten zijn prachtig geschreven, maar wel compact en moeten, als porties krachtvoer, met zorg worden gedoseerd.' (Maarten van Buuren in *De Groene Amsterdammer*).

Leszek Kolakowski (1927-2009) was van 1958 tot 1969 hoogleraar aan de universiteit van Warschau en was vanaf 1970 tot aan zijn emeritaat in 1995 verbonden aan All Souls College in Oxford. Hij is de auteur van een indrukwekkend oeuvre waarvoor hij meerdere malen werd onderscheiden, o.a. met de Erasmusprijs (1983), de John Kluge Prijs (een soort Nobelprijs voor filosofen; 2006) en de Jeruzalemprijs (2007). Veel van zijn boeken werden in het Nederlands vertaald, meer recent o.a. *Over het alledaagse leven* (2000), *Bergson* (2003) en *Wilt u achteruit naar voren gaan! Essays van een conservatief-liberaal-socialist* (2007).