

**DE ZIEKTE TOT DE DOOD IS EEN BOEK OVER**  
het zelf, over de geest, over bewuste en onbewuste  
vertwijfeling, die soms plotseling aan het licht komt als  
ongeluk ons treft, of juist geluk.

**ANTI-CLIMACUS, DE AUTEUR DIE KIERKEGAARD**  
opvoert als de schrijver van het boek waarvan hijzelf  
de 'uitgever' is, beschouwt vertwijfeling, en dan vooral  
de onbewuste vertwijfeling als volksziekte nummer één.  
Het is een aandoening waar ieder mens doorheen moet.  
Het voorbijgaan aan vertwijfeling en het verzuim  
na te denken over je eigen positie gaan uiteindelijk  
ten koste van jezelf.