

Leven is kiezen, aldus Soren Kierkegaard (1813-1855), de markante Deense denker uit de negentiende eeuw, die ook wel de vader van het twintigste-eeuwse existentialisme genoemd wordt. Van Kierkegaard verscheen (onder het pseudoniem Victor Eremita) in 1843 *Enten-Eller (Of/Of)*, een studie over esthetica, ethiek en religie. Zijn uitgangspunt is dat het er niet om gaat dat je kiest tussen de ethische en de esthetische levenshouding, maar dat je kiest voor het kiezen zelf. Als filosoof is Kierkegaard sterk beïnvloed door de romantiek en het Duitse idealisme, twee stromingen die hij in *Of/Of* afwijst als voorbijgaand aan de kern van het menselijk bestaan.

In de reeks *Grote Klassieken* zijn verschenen:

ERASMUS • *Lof der Zotheid*

FOUCAULT • *De woorden en de dingen*

GOETHE • *Italiaanse reis*

HORKHEIMER & ADORNO • *Dialectiek  
van de Verlichting*

NIETZSCHE • *Aldus sprak Zarathoestra*

SENECA • *Dialogen*

WITTGENSTEIN • *Filosofische onder-  
zoekingen*