

In de twintigste eeuw was Frankrijk het land waar je moest zijn als je filosofie wilde lezen die nieuw en provocerend was. Denkers als Jean-Paul Sartre, Michel Foucault en Jacques Derrida beheersten de debatten. Vandaag de dag zijn de verhoudingen veranderd. Nieuwe denkers treden in de arena, oude verschijnen in een ander licht.

De nieuwe Franse filosofie presenteert het denken uit Parijs voor de eenentwintigste eeuw. Welke onderwerpen zijn belangrijk? Welke denkers doen ertoe? Iedere filosoof wordt geïntroduceerd met een korte biografie en een heldere uitleg van zijn of haar ideeën. Zo ontstaat een fascinerend perspectief op een rijk geschaakte intellectuele cultuur. Een rijk handboek en een fantastisch naslagwerk.

Alain Badiou | Etienne Balibar | Jean Baudrillard | Nicolas Bourriaud
Hélène Cixous | Guy Debord | Jules Régis Debray | Gilles Deleuze
Jacques Derrida | Alain Finkielkraut | Michel Foucault | Marcel Gauchet
Félix Guattari | François Jullien | Jacques Lacan | Philippe Lacoue-Labarthe
François Laruelle | Bruno Latour | Henri Lefebvre | Claude Lefort
Emmanuel Levinas | Gilles Lipovetsky | Jean-François Lyotard
Catherine Malabou | Quentin Meillassoux | Jean-Luc Nancy
Jacques Rancière | Michel Serres | Gilbert Simondon | Isabelle Stengers
Bernard Stiegler | *Tiqqun* en *Le Comité Invisible* | Paul Virilio | Loïc Wacquant