

Tot zo ver de ellendige toestand waar de mens
zuiver door de natuur in verkeert.

Toch heeft hij de mogelijkheid om eruit te komen,
deels door de hartstochten en deels door de rede.

De hartstochten die de mensen aanzetten tot vrede,
zijn de angst voor de dood, het verlangen naar dingen
die het leven veraangenamen, en de hoop deze door
arbeid en ijver te verwerven. De rede wijst passende
vredesbepalingen aan, op grond waarvan de mensen
tot elkaar gebracht kunnen worden.