

Proloog - Rationaliteit met passie 11

Hoofdstuk 1

In Avignon 17
Treinreis naar Saint-Véran 17
Het experiment 21
Het land van de vrijheid 24
De Engelsen en de Fransen 27
Conformisme of politieke bevlogenheid 31
Het huis van Monsieur Émile 37

Hoofdstuk 2

De twee meesters van de geest 43
'Citoyen' Bentham 43
De berekening van het levensgeluk 51
Ongevaarlijk radicalisme? 60
'Pannomion' of het alomvattende recht 64
Terug naar Helvétius 70

Hoofdstuk 3

De verloren inzichten van Samuel Coleridge 80
Afrekening met een icoon 80
De geometrische en de historische methode 86
Crisis der halve waarheden 88
Gekreukte aartsengel 91
De emancipatie van de ziel 97
Een nieuwe culturele elite 103
Jakobinisme 107
Het utilitarisme opnieuw gedefinieerd 110
Het verlangen naar deugdzaamheid 118

Hoofdstuk 4

Een glimp van Saint-Simon 121
Een heidense sekte 121
De leermeester 124
Mon cher d'Eichthal 129
Het kritische en het organische principe 135
Negatieffen positief liberalisme 141
Een industriële meritocratie 147

Hoofdstuk 5

De tirannie van de meerderheid 155
Tocquevilles tranen 155
De vloedgolf 159
Twee welwillende recensies 165
Een verstoorde vriendschap 171
Cicero's principe 176
Het zwijgen der ketters 183
De overmacht van een zwak bewind 184

Hoofdstuk 6

De overmoedige sociale wetenschap 15*2

Corresponderen met Comte 192
Voorbij de metafysica 197
Van eenheidsutopie tot universeel systeem 202
George Eliot en andere Engelse positivisten 208
Een sociologische logica 213
Vrijheid en noodzaak 221
Ethologie: de wetenschap van de karaktervorming 224
Sociolatrie: de voltooiing van de nieuwe Europese synthese 231

Epiloog - Een girondijn aan de Theems 240

Korte biografische schetsen 264
Noten 257
Chronologie 299
Bibliografie 301
Register 312
Dankbetuiging 315
Over de auteur 320