

# K O P S T U K K E N F I L O S O F I E

*Een reeks toegankelijke inleidingen in het leven en denken van sleutelfiguren uit de geschiedenis van de westerse filosofie, die onze cultuur blijvend hebben beïnvloed.*

Alexis de Tocqueville (1805-1859) was politiek filosoof, historicus en staatsman. Hij is de auteur van het ongemeen invloedrijke boek *Over de democratie in Amerika* (1835-1840) waarin het democratische systeem van de vs wordt beschreven als een model voor de toekomst van Europa: 'Ik heb in Amerika een beeld gezocht van de democratie zelf, ik heb haar willen leren kennen, al was het maar om althans te weten wat wij van haar moesten verwachten of vrezen.' De ideeën van Tocqueville - nu actueler dan ooit - laten zich niet vrijelijk indelen in de gangbare categorieën van links en rechts. Hij gaat voorbij de afgebakende 'claims' van wetenschappelijke scholen en politieke partijen, aldus Michael Hereth: 'Tocquevilles liberalisme is werkelijk van een nieuwe soort.'