

In zijn hoofdwerk *Waarheid en methode* verzet Hans-Georg Gadamer zich tegen de opvatting dat kennis en waarheid alleen bereikbaar zijn via streng wetenschappelijke methodes. In plaats daarvan verdedigt hij de praktijk van het interpreteren, die zowel in het dagelijks leven als in de wetenschap het uitgangspunt moet vormen van de zoektocht naar kennis en waarheid.

Sleutelbegrip bij Gadamer is *Verstehen* (verstaan): ‘direct deelhebben aan het leven, zonder de theoretische bemiddeling door het begrip’. Verstaan roept, meer dan begrijpen, het beeld op van de luisteraar die zijn oor leent aan degene met wie of datgene waarmee hij in gesprek is. Het gesprek dient voor Gadamer als model voor de omgang met de ander, met teksten, met de overlevering, kortom: met alles wat verstaan wil worden.

Met *Waarheid en methode* legde Gadamer in 1960 de grondslag van de hedendaagse hermeneutische filosofie. In de vertaling van Mark Wildschut is deze klassieker nu voor het eerst in het Nederlands beschikbaar.

‘Ook *Waarheid en methode* is een leerboek geworden, strikt genomen misschien wel het enige van blijvende betekenis dat de filosofische literatuur in Duitsland sinds de jaren twintig heeft opgeleverd.’ – *Frankfurter Allgemeine Zeitung*