

Welke filosofen hebben hun stempel
gedrukt op de twintigste eeuw?

Zij schreven talrijke boeken, maar welke
moeten wij blijven lezen en waarom dan wel?

Veertien vooraanstaande hedendaagse
Nederlandstalige auteurs bespreken
ieder één boek dat antwoord geeft op
deze beide vragen, In heldere taal wordt een
fascinerende en bijzondere geschiedenis
geschreven: de twintigste eeuw in veertien
filosofische boeken.