

Filosoof/schrijver Maarten Doorman en beeldend kunstenaar Fredie Beekmans reisden door Europa, langs de graven van beroemde filosofen. Daarvan deden ze wekelijks verslag op de Achterpagina van *NRC Handelsblad*. Doorman zet de gedachten en het leven van deze denkers trefzeker uiteen en spiegelt ze gewiekst aan de omstandigheden. Dit levert mooie schetsen op van soms lieflijke, dan weer naargeestige begraafplaatsen met hun vaste bezoekers, en hilarische anekdotes over de begrafenis of het graf. Zo ontkent de priester van de Parijse kerk Saint-Roch dat Diderot er begraven ligt, schieten de vrienden van Hume hun pistolen leeg om duivels te verjagen, zit er in het University College London een lijk in een kast en is de as van Marcuse jarenlang kwijt geweest. Russische bruidsparen staan te drinken op het graf van Kant.

Denkers in de grond is doorspekt met een uiterst persoonlijk verslag van de in koortsachtig tempo afgelegde reizen onder de laaghangende bewolking van duizend jaar Europese filosofie.

Maarten Doorman is een van de spraakmakende filosofen van Nederland. Hij doceert aan de universiteiten van Amsterdam en Maastricht. Daarnaast is hij dichter en essayist. Zijn meest recente succes is het ook internationaal goed ontvangen *De romantische orde*.

Fredie Beckmans is beeldend kunstenaar.