

Confucius is niet weg te denken uit de geschiedenis van China. Zonder hem, zou China een ander land zijn geweest. Maar al is zijn naam bekend, we weten niet precies wie hij was. Een goede biografie van recente datum was er niet. Annping Chin besloot die te schrijven: ze laat de meest betrouwbare Chinese bronnen de revue passeren om het onheldere beeld dat van hem is ontstaan scherper te stellen en een waarheidsgetrouw portret van hem te schilderen.

Met grote kennis van zaken schetst ze het politieke en sociale klimaat waarin Confucius leefde. Ze verklaart waarom hij, raadsman aan het hof, de overstap maakte naar een zwervend bestaan, en hoe hij zich ontwikkelde tot een begenadigd leraar. Het resultaat is een origineel boek waarin duidelijk wordt hoe Confucius leefde en dacht, hoe hij met mensen omging, hoe hij werkte als leraar en adviseur en welke oplossingen hij had voor politieke en persoonlijke problemen.

Annping Chin studeerde wiskunde en promoveerde op de intellectuele geschiedenis van China. Ze werkt nu aan Yale, waar ze confucianisme, taoïsme en de intellectuele geschiedenis van China doceert. Ze schreef onder meer *Vier zusters van Hofei en*, samen met Jonathan Spence, *De eeuw van China*.

‘De leer van Confucius heeft zo’n vijftienghonderd jaar van politieke onrust en meedogenloze onderdrukking overleefd. [...] Annping Chin heeft een zeer leesbaar en tot nadenken stemmend beeld geschilderd van het leven van Confucius in zijn eigen tijd.’ Henry Kissinger