

**‘Ook bij dieren die voor de waarneming niet aantrekkelijk zijn, schenkt de natuur die ze vervaardigd heeft bij het bestuderen ontzaglijk veel genot.’ De opmerking van Aristoteles (384-322 vC) is typerend voor zijn denkwijze. Hij was ervan overtuigd dat de mens, als verstandig dier weet door te dringen tot de essentie van alles wat wetenswaard is. Dat het universele denken van de filosoof zijn kracht nog niet heeft verloren blijkt in *Bloed vlees & botten*. Zeven hedendaagse essayisten nemen Aristoteles’ pleidooi voor de biologie uit *Over dieren* als uitgangspunt voor een eigenzinnige lofrede op de wetenschap van het leven. Keimpe Algra, Hugo Brandt Corstius, Midas Dekkers, Douwe Draaisma, Tijs Goldschmidt, Vincent Icke en Arjen Mulder bewegen zich in deze bundel met aristotelisch gemak van kosmologie tot psychologie.**

Zelfs het lelijkste beest is volgens Aristoteles de moeite waard om te bestuderen Ook als dat beest de mens zelf is.