

INLEIDING Een onbekende utopie 7

DEEL I Het Atlantis van Ayn Rand 13

- 1 Greenspan en Rand 15
- 2 Het neoliberalisme als utopie 23
- 3 De liberale utopie bestaat niet? 29
- 4 De familie van utopieën 3 5
- 5 Op avontuur in een nieuwe wereld 47
- 6 *Atlas Shrugged* 63
- 7 Alissa Rosenbaum 81
- 8 Van neoliberalisme tot neoconservatisme 87
- 9 De kredietcrisis voorbij? 95

DEEL II Rol en geschiedenis van de vrije markt 105

- 10 Het belang van de geschiedenis 107
- 11 Drie economische ordeningsmechanismen 115
- 12 Gemeenheid 123
- 13 Wederkerigheid 131
- 14 Herverdeling 137
- 15 Het ontstaan van de marktmaatschappij 141

deel III Denken over de vrije markt 153

- 16 Aristoteles: de ontdekking van de economie 155
- 17 Thomas More: de utopie als antwoord
op de opkomst van de markt 161
- 18 John Locke: twee nieuwe marktvormen 169
- 19 Adam Smith: de onzichtbare hand achter
de bakker en de slager 177
- 20 Jeremy Bentham: de keerzijde van het
marktliberalisme 187
- 21 Karl Marx: van geld tot kapitaal 195
- 22 Émile Durkheim: de uitvinding van de solidariteit 205
- 23 John Maynard Keynes: de onzekerheid
van de markt 211

DEEL IV De gerealiseerde utopie van de vrije markt 219

- 24 Friedrich von Hayek: de wijsheid van de markt 221
- 25 Milton Friedman: de bevrijding van de markt 231
- 26 Chili als eerste experiment 239
- 27 De neoliberale tsunami 249
- 28 Wateroorlogen 253
- 29 Zorgen op de markt 261
- 30 Hebzucht en bonussen 273

EPILOOG Noch markt, noch staat 29 3

Dankwoord	303
Bibliografie	305
Register	313
Over de auteur	319