

Geloven en weten verzamelt de belangrijkste essays van Jürgen Habermas uit het laatste decennium van de twintigste eeuw en het eerste decennium van de eenentwintigste eeuw. Op vlijmscherpe wijze analyseert deze invloedrijke Duitse filosoof de wijze waarop universeel geachte waarden tegenwoordig toenemend onder druk staan. De natiestaat en de seculiere rede hebben het steeds moeilijker in een wereldorde die zich kenmerkt door globalisering en een hernieuwde opkomst van religie. Te midden van de tumultueuze ontwikkelingen die dit met zich meebrengt, houdt Habermas vast aan het project van de verlichting: het creëren van een mondiale samenleving die zich kenmerkt door vrijheid, gelijkheid en solidariteit.

*Eenzijds behoedt het theoretische pessimisme ons voor het afglijden in krachteloze dweperij, anderzijds mag een pessimistische tijdsdiagnose, ook al is die nog zo goed onderbouwd, ons niet ontmoedigen »m te handelen. Z// mag ons niet beroven van precies die hoeveelheid praktisch optimisme die nodig is om er in elke situatie het beste van te maken.*

Jürgen Habermas (1929) is emeritus hoogleraar filosofie aan de Johann Wolfgang Goethe Universiteit te Frankfurt am Main.