

Jürgen Habermas

Geloof en kennis

Politiek-filosofische opstellen

In 2009 wordt Jürgen Habermas tachtig jaar. De invloedrijkste politiekfilosoof toont zich een van de scherpste analisten van de wereldorde na 9/11. *Geloof en kennis* presenteert een speciaal voor ons land gemaakte selectie uit zijn meest recente werk.

Het is bijna twintig jaar geleden dat een boek van Habermas in Nederlandse vertaling verscheen. Toch is zijn werk onverminderd actueel. Volgens Habermas leven we vandaag zowel in een 'postseculiere' als in een 'postnationale' samenleving. We zien een toegenomen aanwezigheid van religie in onze democratie. Habermas beantwoordt de vele vragen die dit oproept, op zijn eigen scherpe en eigenzinnige wijze.

Over de auteur

Jürgen Habermas is een van de laatste nog levende grote filosofen van de twintigste eeuw. Zijn werk heeft internationaal veel invloed en hij ontving vele prijzen.